

Winalied

melodie: Het lied van Pater Callewaert

Fier, staand, met het hand op het hart



2.
Cursus of thesis is van geen belang.
Examens, proffen maken ons niet bang!
Al wat voor ons telt is het schuimend bier,
tot aller vriendschap en tot groot plezier!

(Refrein)

3.
Alle meisjes zitten achter ons aan:
een Winees versieren bevredigt hun bestaan.
'd And're jongens zetten een stap opzij,
want niemand anders zuipt zo sterk als wij!

(Refrein)